

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Tassos Symeonides

(RIEAS Academic Advisor based in Seattle, USA)

Copyright: Research Institute for European and American Studies (www.rieas.gr)

Publication date: 15 April 2015

Η παράνομη μετανάστευση – που προσφάτως μετεβλήθη σε «παράτυπη» μετανάστευση από τους «πολιτικά ορθούς» – αποτελεί τεράστιο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα εδώ και δύο τουλάχιστον δεκαετίες, έχει δε εκραγεί κυριολεκτικώς ως **πρόβλημα εθνικής ασφαλείας** τους τελευταίους μήνες. Οι λόγοι αυτής της πρόσφατης εξελίξεως είναι γνωστοί και δεν χρειάζεται να τους επαναλάβουμε.

Τα χειρότερα όμως εξελίσσονται τις στιγμές αυτές καθώς η πλέον **καθημερινή εισβολή «παράτυπων»** από την Τουρκία έχει πάρει διαστάσεις ασταμάτητης πλημμύρας μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Με τους δανειστές έτοιμους να εξωθήσουν την χώρα σε άτακτο χρεοκοπία, τα παράνομα πλήθη αποκτούν πλέον εξαιρετικά **επικίνδυνο χαρακτήρα σε ένα εσωτερικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης** εξ αιτίας των επανειλημμένων «διασώσεων» της χώρας προς όφελος «εταίρων», κερδοσκοπών και διαφόρων «επενδυτικών παικτών».

Ουδείς πλέον «υπεύθυνος» είναι σε θέση να εκτιμήσει τις αντιδράσεις αυτού του «παράτυπου» πλήθους όταν και εφ'όσον λείψουν και τα ελάχιστα χρειώδη που αυτή την ώρα τουλάχιστον υπάρχουν για να αντιμετωπισθεί έστω και συγκυριακώς το ανθρωπιστικό πρόβλημα.

Ήδη φήμες για περιστατικά βίας σε χώρους «φιλοξενίας» κυκλοφορούν και δεν διαψεύδονται. Είναι επίσης κοινό μυστικό ότι οι δυνάμεις ασφαλείας προειδοποιούν για καταστάσεις που ταχύτατα μπορούν να μεταβληθούν σε αντιδράσεις βίας παρόμοιες με εκείνες του Δεκεμβρίου 2008 – όταν μια κυριολεκτικώς ανήμπορος και άνευρος κυβέρνησης απέτυχε να προστατεύσει την πρωτεύουσα της χώρας από εμπρηστές και λεηλατούντες.

Δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό κατεστημένο έχει αποδείξει πολλάκις στο παρελθόν ότι αδυνατεί πλήρως να επιβάλει έστω και υποτυπώδη έλεγχο στην ακατάσχετη αυτή ροή ανθρώπων. Η σημερινή κυβέρνηση εν τω μεταξύ (νεόκοπος και απέχουσα, κατά τον ισχυρισμό της, του «κατεστημένου») πάσχει από παρόμοια αδυναμία που, όμως, εκκινεί από ιδεολογικά και «αντί-φασιστικά» ερεθίσματα τα οποία, την στιγμή αυτή και σχετικώς με την αναδύομενη απειλή, αποτελούν **σοβαρότατα εμπόδια** για την εν τάχει υιοθέτηση ανασχετικών και προληπτικών μεθόδων.

Χρόνος για «μακροπρόθεσμες λύσεις» δεν υπάρχει, οι δε αερολογίες και προστριβές των πολιτικών αντιπάλων αποτελούν απλώς την απόδειξη των αιωνίων μηρυκαστικών χαρακτηριστικών της «πολιτικής αντιπαράθεσης» άνευ αποτελέσματος πλην της λογοδιάρροιας.

Σε επίπεδο υψηλής λεγόμενης πολιτικής, διπλωματικές φιοριτούρες και άλλες «αντιπαραθέσεις στα πλαίσια της ΕΕ» πρέπει να απορριφθούν ως άχρηστες και πλέον επικίνδυνες για την εθνική ασφάλεια (όπως και όλα παρεμπιπτόντως τα μέτρα καταπατήσεως της εθνικής κυριαρχίας που ήδη επικρατούν).

Αν αυτή η αδήριτος συνθήκη δεν γίνει αποδεκτή δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ενεργειών και οι πάντες έτσι «αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους», όπως η ξύλινη γλώσσα της «δημοκρατίας» μας προστάζει.

Επειδή χρόνος, επαναλαμβάνουμε, πλέον δεν υπάρχει, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει «ατύπως» να αναλάβει **μονομερείς ενέργειες αμέσως** με στόχο την αποσυμπίεση της καταστάσεως.

Πρώτο (και προφανές) μέτρο πρέπει να είναι η διευκόλυνση με όλα τα μέσα όλων των «παράτυπων» που διακαώς προσπαθούν να προσεγγίσουν τον «ανεπτυγμένο» πυρήνα των «εταίρων» της Ελλάδος – έστω κι αν αυτό δημιουργήσει αντιδράσεις εκ μέρους εκείνων που γνωρίζουν πως να εξασκούν δηκτική κριτική εις βάρος της χώρας μας αλλά χωρίς την παραμικρή διάθεση να αναλάβουν τα βάρη που τους αναλογούν.

Η επιθετική αποτροπή πρέπει να αντικαταστήσει **πλήρως** τις «ανθρωπιστικές» επιχειρήσεις, ιδίως κατά θάλασσα. Εν όψει μάλιστα του γεγονότος ότι η «φίλη» Τουρκία κάνει το παν για να υπονομεύσει την ελληνική ασφάλεια δια των «παράτυπων», η κατάσταση **ήδη μεταπίπτει σε «μη πόλεμο»** με όλα τα χαρακτηριστικά της συρράξεως πλην πυρών. Όμως, το να ανακοινώνει απλώς μια κυβέρνηση ότι τουλάχιστον τέσσερα (!!!) εκατομμύρια «παράτυπων» περιμένουν στα αντίπερα του Αιγαίου για ρεσάλτο στα ελληνικά νησιά χωρίς καν να ιδρώνει αποτελεί, δυστυχώς, τρανή απόδειξη ότι **βρισκόμαστε και πάλι ηθελημένως τυφλοί και κωφοί μέσα στην θύελλα.**

Όλα αυτά συζητούνται πριν μάλιστα προχωρήσουμε στην εκτίμηση των προβλημάτων **εθνικής ασφαλείας** που δημιουργεί η εκρηκτική αυτή εισβολή από τα αφρό-ασιατικά παράλια.

Ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή, π.χ., αν υπάρχει ειδικός σχεδιασμός αποτροπής εκρύθμων καταστάσεων με πρωταγωνιστές τους «παράτυπους». Ουδείς επίσης γνωρίζει αν οι δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας, περιλαμβανομένων **και των Ενόπλων Δυνάμεων**, έχουν κατάλληλες διαταγές και προετοιμασίες για όλα τα ενδεχόμενα.

Εν όψει όλων των ανωτέρω, οι οίωνοί είναι κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικοί. Χωρίς να υποτιμούνται οι ανυπέρβλητες δυσκολίες που προκύπτουν από τον αργό στραγγαλισμό της Ελλάδος από τους δανειστές, η παράνομη μετανάστευση απαιτεί σκληρά και «απάνθρωπα» μέτρα πριν είναι πολύ αργά. Το αίσθημα του επείγοντος, όμως, φαίνεται ότι δεν υπάρχει στους κόλπους της κυβερνήσεως που προτιμά (ως ήταν αναμενόμενο εξ άλλου) να ενεργεί βάσει των ιδιότυπων της ιδεολογικών συνταγών με ανακοινώσεις «μέτρων» περί χώρων «φιλοξενίας», διαιρέσεως του πλήθους σε «μετανάστες» και «πρόσφυγες» κ.λπ. κ.λπ. όταν κυριολεκτικώς το σπίτι καίγεται.

Η απειλή λοιπόν θα μεγαλώνει ταχύτατα τις επόμενες **ημέρες** και η ταχύτητα αυτή θα εξελίσσεται **αντιστρόφως** προς την διάθεση του «επίσημου κράτους» να κινηθεί αμέσως και με αποφασιστικότητα.

Πολλών κακών (ΕΕ, χρέος, ευρώ, διαφθορά, «τρόϊκα», «θεσμοί», χρεοκοπία, Task Force κ.λπ.) μύρια έπονται.