

# ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

*Τάσος Συμεωνίδης*

*(Ακαδημαϊκός Σύμβουλος)*

**Copyright: Research Institute for European and American Studies ([www.rieas.gr](http://www.rieas.gr))**

**Publication date: 27 February 2016**

Προσφάτως καλός συνεργάτης μου και φίλος από παλιά μου έστειλε έναν σύνδεσμο σχετικώς με μια ακόμη επερχόμενη πολυποίκιλτο «μάζωξη» επιφανών ειδικών στην πολιτική πολυλογία και παθολογική απραξία, δήθεν λογίων, ανθρώπων της «επικαιρότητας» και των ΜΜΕ, εξοχότητων που προσφάτως ρήμαξαν ό,τι μπορούσαν να ρημάξουν προς όφελος της εθνικής «διάσωσης», επιχειρηματιών, αλλά και πολλών άλλων με τις πλέον απίθανες επαγγελματικές ιδιότητες οι οποίες, σε υποθετική πολιτισμένη χώρα, θα τους πρόσφεραν διαπιστευτήρια μόνον δια reality shows.

Διαβάζοντας τον κατάλογο των ονομάτων και απολαμβάνων και τα πορτραίτα των αστέρων και αστερίσκων της περί ου ο λόγος «μάζωξης» είδα, όπως συνήθως λέγεται και προσφιλώς, «την ζωή μου να περνά μπροστά απ τα μάτια μου» -- σαράντα και παραπάνω χρόνια μαθηματικής και επώδυνης αποσυνθέσεως της πτωχής πλην τιμίου Ελλάδος με την βοήθεια πολλών elite ξεχαρβαλωμένων από την ιδιοτέλεια, τον χρηματισμό, την ασυδοσία, την πολιτική απάτη, την άνευ αιδούς κλοπή του δημοσίου χρήματος, την συνδιαλλαγή με «διαπλεκόμενα», τον ανθελληνισμό με κουστούμι «προοδευτικής ανάλυσης»· την με λεπτό πέπλο κεκαλυμμένη προδοσία εις βάρος εθνικών συμφερόντων, την πλήρη αναίδεια κατά τα δημόσια μα και τα ιδιωτικά, την προσωπική αθλιότητα, την υπεροψία, και τον δυναστισμό.

Το κολάζ της «μάζωξης» περιλαμβάνει και ορισμένα πρόσωπα που είχα την ατυχία να γνωρίσω και προσωπικώς και που, στην λεγόμενη πορεία του χρόνου, με άφησαν άναυδο με τις πράξεις τους και την συμπεριφορά τους, οι οποίες κοσμίως περιγράφονται ως προϊόντα διαρκούς εξαπατήσεως ατόμων και συνόλων· πολιτικής αγυρτείας· προσωπικής ατιμίας· και προπάντων ιδιοτελούς πανουργίας.

Η «μάζωξη» αυτή λοιπόν προσφέρει εξαιρετικώς αντιπροσωπευτικό δείγμα ανθρώπων που, σε τρεις κινήσεις εις το ζατρίκιο της εθνικής εξασφάλισης ή απωλείας, *πέτυχαν την διάλυση της Ελλάδος και συντόμως θα επιτύχουν και τον εξανδραποδισμό των ελληνωνύμων*, για να χρησιμοποιήσω τον όρο του Δάσκαλου Χρήστου Γιανναρά.

Οι τρεις κινήσεις αυτές, τις οποίες προώθησαν διαρκώς, διακαώς, ατομικώς, αλλά και συλλογικώς παρόμοια έξοχα άτομα του εθνικού μας βίου, ήσαν απλούστατες και αποτελεσματικές μέχρις αίματος.

**ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΡΩΤΗ:** Επάνοδος ημιπληγικής «δημοκρατίας» 1974· «σοσιαλισμός», « τρίτος δρόμος», αναρχία, χρεοκοπία, πεζοδρομακός λαϊκισμός, σκάνδαλα, αυριανισμός

**ΚΙΝΗΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ:** Εκσυγχρονισμός· «ευρωπαϊσμός», ευρώ, κοινωνικός αυνανισμός, χειρότερα σκάνδαλα, «συμμάζεμα», Ίμια, ραγιαδισμός, αγροτικά τζίπ, δάνεια

**ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΡΙΤΗ:** «Ανασυγκρότηση», «Επανίδρυση», Magical Olympics, βλάχο-δημαρχισμός, Βατοπέδιον, λίστες (Λαγκάρντ, κ.λπ.), μνημόνια.

Τρεις κινήσεις και μια εθνική αυτοκτονία.

Σήμερα, μπροστά στον κατακλυσμό της εισβολής αλλοδόξων και αλλοφύλων με την αμέριστο υποστήριξη της «φίλης» Τουρκίας -- την οποίαν πολλοί απ' τους συνδαιτυμόνες της εκδήλωσης «ως κύνες έλειχον» ευθέως ή πλαγίως σε εφαρμογή της παγίας ελληνικής συνετής πολιτικής για την αποφυγή «εντάσεων» -- τέτοιες παράτες αποτελούν αντικείμενο ανθρωπολογικού και κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος.

Όπως και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής κατ' όνομα μόνον ενώσεως, όπου οι κατά τόπους elite συνειδητώς και μεθοδικώς καταστρέφουν το σήμερα και το αύριο των κοινωνιών τους, ούτω και οι δικοί μας ευέλπιδες πολλές αερολογίες διαθέτουν με κύριο μέσο (ελληνιστί «πλατφόρμα») τον «ευρωπαϊσμό» που τότε δεν υπήρχε παρά μόνον στην φαντασία των απατεώνων, λαοπλάνων, και του πλήθους των απλοϊκών. Ο «ευρωπαϊσμός» λοιπόν θα αποτελέσει, είμαι βέβαιος, το συνδετικό στοιχείο των απόψεων που θα αναλυθούν στο διάστημα της «μάζωξης».

Εν το μεταξύ, το καράβι καίγεται και βυθίζεται. Αλλά η ορχήστρα των τριών κινήσεων εξακολουθεί να παίζει στον ρυθμό της «μεταρρύθμισης», των αναγκαίων «προσαρμογών»,

της ανάγκης για συμφωνία με τους «θεσμούς», κ.λπ., κ.λπ. Το μόνο που λείπει από τις εμβριθείς αυτές κουταμάρες και επαναλήψεις είναι το περίφημο «ζητούμενο»: **ποια είναι η λύσις και πως μπορεί να εφαρμοσθεί;**

Εδώ τα έγκριτα πρόσωπα των τριών κινήσεων θα «χτυπήσουν τοίχο», όπως [προειδοποιεί](#) άλλος έγκριτος σχολιαστής εγκρίτου εφημερίδος ότι συντόμως θα γίνει καθ' όσον η Ελλάς πλέον προσομοιάζει με failed state. Και ο λόγος φυσικά είναι ότι ουδείς και ουδεμία δεν διαθέτουν το θάρρος, την διαύγεια, την λογική, την αποφασιστικότητα, αλλά και την θέληση να αντιμετωπίσουν τις διαβόητες «αλήθειες» και να προσεγγίσουν τις επώδυνες επιλογές.

Κανείς και καμιά τους, επί παραδείγματι, δεν θα ανακοινώσει ότι η χώρα αντιμετωπίζει **εχθρική εισβολή δι' αντιπροσώπων**, ωθούμενων και οργανωμένων από την Τουρκία, και ως εκ τούτου **πολεμική σύρραξη** -- και την ανάγκη αναλόγου αντιδράσεως, **και με χρήση βίας**, ιδίως ως προς τα εχθρικά πλήθη των νεαρών ανδρών που αποπειρώνται με ρεσάλτο την αποφυγή της κατάρρευσης των δικών τους χωρών και την μεταφορά των εθνικών τους μουσουλμανικών κακοηθειών στην Ευρώπη. Θα επικρατήσουν όμως και πάλι οι διάφορες ανοησίες περί συμφωνιών που δεν τηρούνται, τα περί ανατολικών συνόρων της Ευρώπης τα οποία ουδείς εκ των «φίλων» μας αναγνωρίζει, οι ασυναρτησίες του «ανθρωπισμού», οι παρεμβολές των «ΜΚΟ» που δρουν πλέον ως πεμπτοφαλαγγίτες χωρίς κανέναν έλεγχο, η ανάγκη «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» και τήρησης ομαλών σχέσεων με τον κουκλοθεατρικό ΟΗΕ και με όλα τα άλλα διεστραμμένα, τετριμμένα, εξηντλημένα, και χηλοειδή.

Κανείς και καμιά τους δεν θα θίξουν την αδήριτη πλέον ανάγκη της απαγκίστρωσης από το δηλητήριο του κοινού νομίσματος, προϊόν των ειδεχθών Greek statistics, στα οποία πολλοί εκ των εγκρίτων της «μάζωξης» είχαν πρωταγωνιστικό και καίριο ρόλο και στα οποία στήριξαν την εξασφάλιση των πολιτικών τους οφικίων, τις τσάμπα λιμουζίνες και τα τσάμπα ταξιδάκια με Learjet, το γρήγορο πανάκριβο σόπινγκ όποτε και έλαχε και τα τόσα άλλα τερατώδη και κέντρο-αφρικανικά.

Κανείς και καμιά τους δεν πρόκειται να αποδεχθούν «δημόσια» ότι η στείρα συνάρτηση με τον «παραδοσιακό» μας χώρο της ευρωπαϊκής αναγέννησης **δεν έχει πλέον κανένα περιεχόμενο ή στρατηγική αξία** παρά μόνο ως αντικείμενο ανάλυσης του πώς αυτή η άμυαλη σύνδεση με «εταίρους» της συμφοράς επέφερε πολλαπλά κατάγματα με τον τρόπο

που την διαχειρίστηκαν οι αγύρτες και ψεύτες «ηγέτες» μας -- με φράκο και τσαρούχια αλλά φέροντες iPhones και πανάκριβα άλλα τεχνολογικά τζιβαέρια.

Κανείς και καμιά τους δεν θα **προσπαθήσει** την συζήτηση του τι μέλλει γενέσθαι **σήμερα** με τα hot spots, την χρεοκοπία, την ανάγκη να κοπούν Γόρδιοι Δεσμοί, και να μετακινηθούν ποινικώς μάζες ολόκληρες ειδικών, συμβούλων, πρώην και νυν κυβερνητών, και άλλων συνεργατών σε ειδικό σωφρονιστικό κατάστημα απομόνωσης όπου θα εφαρμοσθεί αμερικανικό σύστημα κρατήσεως και όχι εκείνο της Σουηδίας.

Η θλιβερή ορχήστρα των τριών κινήσεων είναι όμως απρόσβλητη και άφοβος, ιδιαιτέρως επειδή ο διαβόητος «μέσος» Έλληνας είναι πια διαβρωμένος από την ανάγκη για προσωπικό βόλεμα, προσωπική ευωχία, προσωπικό συμφέρον, και προσωπική επιβράβευση χωρίς προσπάθεια.

Η ορχήστρα **γνωρίζει πολύ καλά** ότι οι «μεταμοντέρνες» θεωρίες και οι πρόοδοι της «παγκοσμιοποίησης» έχουν ευνοήσει τους πάντες και τα πάντα και έτσι αποκλείουν εκρήξεις επαναστατικής βίας οι οποίες, σε άλλες εποχές, θα είχαν καταλήξει ήδη σε οδομαχίες και κρεμάλες και άλλες τέτοιες, ιστορικώς θεμελιωμένες, μεθόδους αναγκαστικής και τελεσίδικης διάλυσης της τάξεως των «επωνύμων» με ρόπαλο, πέλεκυ, πυρσό, τσιγκέλι και ό,τι άλλο τέλος πάντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκομιδή και καταστροφή επικινδύνων απορριμάτων.

Είμαι βέβαιος ότι μετά το τέλος της επερχόμενης «μάζωξης», όλα τα εκεί παρόντα φιλαράκια τα καλά θα ντερλικώσουν (κατά το λαϊκότερον) με φουά γκρα, φιλετάκια, συναγρίδες, και λευκό ευγενές κρασί· θα φωτογραφηθούν αγκαζέ και με πλατιά χαμόγελα ικανοποίησης και «ταξικής ομόνοιας»· θα αναπολήσουν τις χρυσές μέρες της απόλυτης διαφθοράς με τις εγγυήσεις της για παράνομο προσωπικό πλουτισμό, θα μοιραστούν ανέκδοτα για το πως η ανέλιξη τους στηρίχτηκε σε σχέσεις κυριολεκτικά εγκληματικής συνεργασίας και μοιρασμένης ενοχής που μετατράπηκαν σε «κοινωνικές κατακτήσεις», όπως ένας εκ των εγκεφάλων της «μάζωξης» μου είπε κάποτε σε συζήτηση στη διάρκεια εκδήλωσης ξένης πρεσβείας στην Αθήνα· θα γελάσουν με την ψυχή τους για το πως η κοινωνία δεν έχει καμιά άμυνα μπροστά στην πλύση εγκεφάλων μέσω MME· και θα καταλήξουν με την υπόσχεση να ξαναβρεθούν, Θεού θέλοντος και καταθέσεων σε off-shore επιτρεπόντων, στο Ritz της

Γενεύης ή στο Claridge's του Λονδίνου για drinks αν τέλος πάντων τα πράγματα ερεθιστούν σε σημείο αναγκαστικής αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου.

Όσο για τα καπνίζοντα ερείπια, τι είναι μια ολική καταστροφή μιας χώρας μπροστά στην βόλεψη δια βίου;

Τίποτε απολύτως.