

## ΠΩΣ Η ΛΑΣΠΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΜΗ

Τάσσος Συμεωνίδης  
(Ακαδημαϊκός Σύμβουλος)

Copyright: Research Institute for European and American Studies  
([www.rieas.gr](http://www.rieas.gr)) Publication date: 20 March 2016

Ένας παλιός αλλοδαπός συνεργάτης, γνώστης της Ελληνικής, ο οποίος εξακολουθεί να ασχολείται επαγγελματικά με τα ελληνικά πράγματα, μου έγραψε ένα σύντομο μήνυμα ζητώντας την γνώμη μου για αυτήν την είδηση που αλιέυσε στο Διαδίκτυο.

Εκφράζοντας τον αποτροπιασμό του και την δικαιολογημένη του αγανάκτηση, με ρώτησε: «Μα δεν έχουν πια όριο αυτοί οι Indescribable ?» (sic).

Οι «απερίγραπτοι» είναι φυσικά οι προσποιούμενοι την κυβέρνηση εν Αθήναις.

Δεν μπόρεσα νομίζω να ικανοποιήσω τον παλιό συνεργάτη απαντώντας του ότι «αυτή είναι η Ελλάδα», δανειζόμενος βιαστικά τα λόγια άλλου μεγάλου, αλλά σπιθαμιαίου, «ηγέτη» του προσφάτου αισχίστου παρελθόντος που οδήγησε «περήφανα» την «ισχυρή Ελλάδα» στα αβαθή και, αισίως, στα βράχια.

Άνθρωποι σαν τον φίλο μου τον «Tom», που διατηρούν ακόμη την λογική τους ανέπαφη, αλλά και τις βασικές αρχές μιας πολιτικής ηθικής που δεν αλλάζει αναλόγως της κατεύθυνσης του ανέμου και τις πιέσεις της στιγμής, αδυνατούν να αντιληφθούν τις «ιδιαιτερότητες» των ελληνωνύμων επαγγελματιών της κακότεχνης, φρικιαστικής φαιδρότητας που επιμένουμε να αποκαλούμε «πολιτική».

Η πιο πάνω είδηση απλώς επιβεβαιώνει ότι το όριο της γελοιότητας και της αφόρητης, παθολογικής μικρόνοιας επεκτείνεται συνεχώς και, μάλλον, χωρίς τέλος, εντός της συμπαθούς τάξεως των γελοιογραφιών της «πολιτικής» μας.

Είναι ακριβώς αυτή η ουσιαστική έλλειψη ήθους και προσωπικών πολιτικών και κοινωνικών αρχών που επιτρέπει την ως εκ θαύματος μετατροπή της λάσπης σε «τιμή».

Είναι η έλλειψη πραγματικής Παιδείας, η απουσία πραγματικής ευαισθησίας, και η βαθύτατη αποσύνθεση, μαζί με την ανικανότητα, την προσωπική μικρότητα, την αδιαφορία, και την τραγική κατάληξη δεκαετιών άρνησης της σκληρής πραγματικότητας που οδηγούν στο χάος του Πειραιά, στην εγκατάλειψη των νησιών, και στις λάσπες της τιμής την ώρα που η Ελλάδα ανασκολοπίζεται από τους «φίλους» δανειστές και τους υπαλλήλους τους στην Αθήνα.

Η Ελλάδα είναι πια χωρίς την παραμικρή προστασία από τους υποτίθεται «έλληνες».

Η διάσταση μεταξύ του τι **πρέπει να γίνει** και του τι **δεν** γίνεται είναι χαώδης.

Σύσσωμη η ελληνική πολιτική τάξη είναι πια έρμαιο της εγκληματικής αδράνειας, των αξιοθρήνητων θεατρινισμών, της ψυχοπαθολογικής αποχής από την πραγματικότητα, και της μάταιης αναζήτησης σωσιβίων για ίδιον όφελος.

- Την ώρα που η «φίλη» Τουρκία εξαπολύει μαζική «ανορθόδοξο» επίθεση κατά της Ευρώπης·
- την ώρα που αυξάνονται κατακόρυφως οι πιθανότητες εκτεταμένων βιαιοτήτων μεταξύ των εγκλωβισμένων σε ελληνικό έδαφος·
- την ώρα που σύσσωμος η Ευρωπαϊκή «ένωση» αποφασίζει ότι η Ελλάδα **αποσπάται από την ευρωπαϊκή ήπειρο και μεταβάλλεται σε βιλαέτι της Υψηλής Ισλαμικής Πύλης** για τον περιορισμό και γεωγραφικό αποκλεισμό των ανεπιθύμητων κυμάτων από Ασία και Αφρική,

οι «κυβερνήτες» μας χαριεντίζονται με την μαυροφορεμένη, πάμπλουτη ηθοποιό των κόμικς, πίνουν το καφεδάκι τους απέναντι απ την Ακρόπολη η οποία μολύνεται για μια ακόμη φορά από τους άθλιους βεβηλωτές που την έχουν μεταβάλει σε ικρίωμα γιγαντοαφίσας, και συναγωνίζονται «ζωντανά» στην κατευθυνόμενη τηλεόραση με αντικείμενο τις κομματικές τους αγκυλώσεις, την ακατάλυτη μυθοπλασία τους, τις προσωπικές τους ψυχώσεις, και τους κούφιους τους αφορισμούς πασπαλισμένους με «τσιτάτα» της χρεοκοπημένης κατ όνομα μόνον ιδεολογίας τους.

Ο συρφετός αυτός των νυν και μελλοντικών ευελπιστούντων «ηγετών» -- διατί να το κρύψωμεν άλλωστε -- οδηγεί την Ελλάδα σε διάλυση, η οποία εγκαινιάσθηκε το 2010 και έκτοτε αναπτύσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς αποτελώντας **το μοναδικό ανοδικό μέγεθος** στην διαβόητη ελληνική πραγματικότητα.

Ο χρόνος τελείωσε, αλλά η τιμή της Ελλάδος αναδύεται από την λάσπη.